



*“Rust in de Vrede
van Zijn handen”*

Grafreliëf in brons
Käthe Kollwitz
1936

Ik wil heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.

Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.

Ik mag heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn,
dat ik de plek waar ik hoor.

Marc Zimmer

Allerzielen 2005 / 2006

Vanuit de parochie van de heilige Landricus namen wij afscheid van

Wim Albers	83	Annie Marcks – Schmitz	80
Annie Effing - Pleunis	84	Paula Coonen – Roufs	83
Christien Housmans - Laumen	88	Joop Utens	68
Jeanne Vaassen - Laumen	81	Tonia Simons – Dircks	76
Huub Pustjens	90	Miep Kox – de Boer	48
Jeanne Pustjens - van Eenbergen	86	Elise Peerboom – Hansen	72
Jan Wels	81	Zus Monsieur	74
Nicole van Wanrooij - Alberts	43	Sophie Pustjens – Smeets	78
Tiny Maessen - Dieteren	80	Pierre Jennen	55
Sef Körvers	94	Em. Pastoor Sef Linssen	87
Georges Konings	92	Fientje Maessen – Koenen	86
Jaan Koolen - Koedam	57	Verry Jejanan	59
Thei van Kempen	85	Gus Huberts	77
Frans Pustjens	53	Jan Hoeijmakers	68
Tresie Housmans - Smeets	85	Anny Bijlmakers – Ruijters	88
José Winteraeken - Busch	75	Frits Roufs	82
Sef Janssen	85	Tinus van Kempen	91
		Riet Hendrix – Schoenmakers	49

Hemelse Vader, eeuwige God,

help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Verenig ons met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan.
